

0

## BIOGRAFI :

Jeg startede i Sønderby skole på Kegnæs, da jeg var 7 år. Det var en rigtig landsbyskole, hvor alle børn til og med 5.kl. gik sammen.

Efter 5.kl. gik jeg på centralskolen i Østerby. Her gik jeg ud efter 7.kl. og efter konfirmationen.

Herefter var jeg et år i huset hos mine foreldre, der havde en god og fin gård med både karle og piger. Gården lå i Vester Kobbel ikke ret langt fra Kegnæs færge, hvorfra der i min barndom gik en personfærge til Høruphav.

I 1956 var jeg i huset på en større gård, der lå lige nord for Mjång Dam på Als og hed Gundestrup.

Herfra kom jeg i lære som damefriser i Sønderborg ude på Alsøgade. Jeg ville gerne have været keramiker, men kunne ingen læreplads finde. Jeg blev udlært i 1961.

I vinteren 1960 mødte jeg Povl til en privat fest i Almsted ved Fynshav, og vi har holdt sammen siden.

I 1962 flyttede jeg så til København, hvor Povl holdt til. Jeg fik arbejde på Amagerbrogade og boede ude i Kastrup.

I 1963 skiftede jeg plads og kom ind på Østerbro i nærheden af Vibenshus Runddel, hvor Lyngbyvej begynder. Her arbejde jeg til Anne blev født i 1968.

På samme vej fik Povl og jeg også en lille lejlighed på 27 kvm i 1965. Jeg fik lejligheden gennem en af mine kunder, men forudsætningen var, at jeg var gift. Sådan var det dengang, og at få en lejlighed var som at vinde den store gevinst i lotteriet.

Vi flyttede til Esbjerg i 1970 og til Åbenrå i 1971. Da Klaus blev 3 år i 1974 begyndte jeg at arbejde igen. Jeg fik en lille frisørsalon i Åbenrå Kollektivhus, hvor jeg skulle ordne hår på plejehjemsbeboerne og i øvrigt kun måtte tage imod kunder fra husets ejerlejligheder. Dette arbjede er jeg glad for, at jeg stadigvæk har.

Min fritid har jeg brugt til at blive klogere. På voksenundervisning har jeg gennem et par år taget 10.kl. afgangsprøve.

Nu går jeg på HF-aftenundervisning og har de sidste 2 år taget eksamen i dansk, mens jeg i 89/90 er ved at tage samfunds-fag.

Herudover har jeg gået til keramikundervisning gennem flere år og har også udstillet - og solgt - nogle af mine værker.  
(Skrevet januar 90)